

Werkweek op Het Groene Hart

'En? Hoe was het?' Verslag door Leonie Wisse

Wat er allemaal aan werk verzet is tijdens de werkweek van 22 tot en met 26 april op het kampeerterrein van Hart van Holland, is eigenlijk te veel om op te noemen: De oprit van het terrein is aangepakt, bomen en oude hekken zijn verwijderd en er is een nieuw - en lichter - toegangshek geplaatst. Verder is er op het terrein nog een groot aantal bomen omgehaald en klein gemaakt. Kettingzaag, handzaag, kniptang maar vooral veel mannen- en vrouwenarbeid. Een onbekend, maar groot, aantal volgeladen aanhangers is weggebracht of opgehaald, zodat het parkeerterrein weer toegankelijk is voor het kampeerseizoen.



De kampeervelden zijn weer strak gemaaid en de verwilderde struiken zijn gekortwiek. Het terrein lijkt nu wat kaal, maar met het warmere weer - en ja ook de regen - lopen de bomen en struiken goed uit en wordt het er alleen maar mooier op. Het stoepje naar het wintertoilet en de werkloods had een opknappbeurt nodig. Wel af en toe even omlopen, want een zwanenstel had vlak naast de weg zijn nest gemaakt en was druk met het uitbroeden van de zes eieren. Met z'n tweeën zijn we hier mee bezig geweest, wat was dat leuk om te doen! Of het nou echt recht ligt, tja, dat is een ander verhaal. Gelukkig hadden we tussen de zonnestralen door ook nog een ochtendje regen, want anders zou de kelder van het Praethuis nu nog een bende zijn...

Er is een map gemaakt met daarin de oude foto's die op het prikbord hingen. Deze map ligt in de boekenkast van het nieuw-gestylde-opgeruimde en schoongemaakte Praethuis. Als je weer eens op het terrein bent, vergeet er dan niet in te kijken of eventueel aan te vullen met tekst, data of andere informatie die bij de foto's horen. Zo leggen we een mooi stukje geschiedenis aan van het terrein. Ook kun je hem aanvullen met foto's van eigen kampeerbelevissen.

Met behulp van een hogedrukspuit heeft het toiletgebouw een grote schoonmaak gehad, waardoor we de komende maanden weer fris en fruitig (warm) kunnen douchen. Ja, dit is wat we allemaal gedaan hebben, maar: hoe was de werkweek op het Hart van Holland?

Erg gezellig! Het is eigenlijk best een wonder dat we zoveel klussen af hebben gekregen, zo tussen de pauzes en gezelligheid door. We hadden een goed cateringbedrijf, namelijk een enthousiaste NTKC'er. Het ontbrak ons aan niets: belegde broodjes met gebakken ei, tosti, soep, thee en koffie en in de avond zelfs een borrel en als afsluiting een gezamenlijk diner. Het was heerlijk weer om actief bezig te zijn, zelfs de zonnebrand is nog van pas gekomen.



Kamperen in Europa

Tsjechië



Ongeveer 15 kilometer ten westen van 'Tábor' ligt de camping 'Na Staré Papírině'. Het is een camping in het bos en aan de rivier 'Lužnice', vlakbij het dorp 'Bechyně'. Naast de gewone campingfaciliteiten is er een kampeereiland waar alleen tenten kunnen staan.

De Nederlandse eigenaren hebben een oude papierfabriek en de faciliteiten van een voormalig kinderkamp omgebouwd tot een camping en een kampeerterrein. Zwemmen en vissen in de rivier is mogelijk, daarnaast biedt het bos veel wandelmogelijkheden. Vanuit de camping zijn vele kastelen en steden in Zuid-Tsjechië te bezoeken en een dagtocht naar Praag is zeker een haalbaar doel.

's Nachts is het er nog echt donker.

Adres: Camping Na Staré Papírin
Hetty en Harry Leijstra
Dobronice 51
39165 Dondronice u Bechyně
Okres Tábor
Zuid Bohemen, Tsjechië
www.nastarepapirne.com

GPS coördinaten: N 49°20'09.08,
E 014°34'04.2
Vanuit Praag de D1 richting Brno.
Afslag 21 richting Tábor (E55).
In Tábor de borden met Bechyně
(weg nr. 137) volgen, 10 km vanaf
Tábor is de camping met gele
borden aangegeven.

Andere routes zijn ook mogelijk;
weg 122 is echter geen geschikte
weg voor caravans.

Lekker ballen met Pinksteren

Door het minder mooie weer tijdens Pinksteren was het uiteindelijk pas mogelijk op zondag, met een beetje zon, Jeu de boules voor kinderen te spelen. Het was gezellig op Den Treek, en acht kinderen wierpen zich in de strijd.

Ouders, opa, oma en andere kampeers waren erbij voor de gezelligheid. Voor ieder kind was er limonade én een prijsje. Dus volgend jaar Pinksterzondag een herkansing voor alle kinderen.

Wim Schuimer

